

ABEL TASMAN

WELKOM AAN BOORD!



Abel Tasman ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland, de Tonga- en Fiji-eilanden en bracht grote delen van Australië in kaart. En zo werd de Lutjegaster een groot man. 375 jaar later kijken we terug hoe Tasman vanuit Batavia met de schepen Heemskerck en Zeehaen richting het onbekende Zuidland vertrok.

DEZE TENTOONSTELLING VERTELT HET LEVEN AAN BOORD VAN DE HEEMSKERCK

// Scheepstimmerman Pieter Jacobsz laat ons kennismaken met het 17e eeuwse wereldbeeld en de stand van zaken bij vertrek, maar ook met de VOC als werkgever en het doel van de expeditie.

// Navigator Frans Jacobsz Visscher vertelt over de reis. Waarom de koersverandering? Hoe werd de kust verkend? Hoe bepaalde de navigator plaats en richting op zee?

// En barbier Hendrik Haelbos introduceert het leven aan boord, gezondheid en ziekte,

daarnaast ook alles over de bijzondere ontmoetingen met de Maori en de inwoners van de Tonga-eilanden!

"DIT IS HET EERSTE LAND DAT WE IN DE ZUIDZEE VONDEN. EN HET IS GEEN ENKEL EUROPEES VOLK BEKEND"
(JOURNAAL ABEL TASMAN, 25 NOVEMBER 1642)

ABEL TASMAN

// Geboren in Lutjegast 1603

// In dienst van de VOC

// Ontdekte Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tonga

// De Heemskerck en de Zeehaen

// Overleden in Batavia (nu: Jakarta) 1659