

# Historie van de kermis

## *Blik achter de schermen*

**SYDNEY, NSW —** Elk jaar opnieuw als buitenstaander alias bezoeker wat aardig en wat nieuws over die fantastische jaarlijkse kermis ten bate van het Juliana Dorp voor uit Nederland afkomstige bejaarden te schrijven, begint wat moeilijk te worden.

Daarom is nu eens een van de steunpilaren van het werk in de Sutherland Shire in de persoon van Jo Broere aan het woord om wat van de achtergrond van dit gebeuren te vertellen.

Wind en weder dienende, zal het vanwege de regen op Zaterdag 5 Maart uitgestelde feest dan op Zaterdag 12 Maart plaats vinden.

Hier volgt dan wat over de geschiedenis en de achtergronden.

De geschiedenis begon, kort nadat er met het idee van Jan Logeman om een Nederlands bejaarden centrum op te richten, een begin was gemaakt.

Oude-van-dagen tehuis klinkt een beetje krakerig.

Het enthousiaste idee om een kermis te houden werd al gauw werkelijkheid en onze eersteling was er op Zaterdag 24 Februari 1972 op het terrein rond het huis van Wim en Tinie Kalf in Illawong.

Vier maal is deze steeds groeiende gebeurtenis daar gehouden.

*Vorig jaar voor het eerst konden wij het houden op "onze eigen grond" in Miranda, een grote verbetering wat betreft het parkeren.*

Nu is er, dank zij een grote opruiming, weer veel meer ruimte dan vorig jaar en konden wij behalve de vele "stalletjes" nog 2 grote tenten plaatsen — de een als een koffietent en de andere om een goede oude bekende van velen te huizen.

Namelijk een gedeelte van het miniaturstadje "Madurodam", dat gratis werd overgevlogen door de KLM.

Een nieuwe aangename

trekpleister voor onze populaire kermis.

Ja, populair is dit jaarlijkse evenement zeker wel.

Dat blijkt wel uit het feit, dat het niet de minste moeite kost om in betrekkelijk korte tijd 3.000 kaarten te verkopen in en rond Sydney.

### **150 Medewerkers**

Honderd en vijftig medewerkers werken urenlang om deze menigte te voorzien van croquetten, oliebollen, haring, poffertjes, stroopwafels en andere heerlijkheden, weg te spoelen met koffie, bier en wijn.

Daarnaast is het een paradijs voor de gokkers met als "best-seller" het door een kleine groep zelf gebouwde "Flying-Darts" — de enige in Australië.

Er zijn leuke spelen voor de kinderen en vergeet niet onze grootste geldmaker, "de vlooienmarkt", die niets kost maar alles opbrengt.

*En die opbrengst daar gaat het immers om. Het eerste jaar ruim \$1.800, het vorig jaar \$7.300, en dit jaar?*

# Euroma

## *Bloedbad i*

**Een aantal top ambt-  
Economische Gemeensch  
Canberra besprekingen v  
ronde van de onderhan  
federale overheid.**

**De Euromarkt delegati**