

# Haring aan Coolsingel en broodje bij Kootje

SYDNEY, NSW, 17 Maart — Daar bij het haringstalletje aan de Coolsingel, op het Muntplein, bij de tentjes aan de Lange Poten en in de drukte van de Kalverstraat kwam je zo heel wat oude kennissen tegen die je in jaren niet had gezien.

Er moeten er ook heel wat zijn geweest die je gemist hebt, want tussen zo'n menigte van een tweeduizend mensen zie je de kleintjes gauw over het hoofd.

Moe van al dat gedrang in al die straten kom je even tot rust in de wijntuin met een uitzicht waaraan zo'n cafe aan de Rijn niet eens kan tippen.

Die jong van hart waren kon je tussen het geboomte van de "lovers' lane" zien verdwijnen.

Je zag ze uit Marken, Volendam, Brabant en Zeeland met hun wijde rokken en prachtige kappen zo langs de Coolsingel dwalen, de speciaal door de KLM overgevlogen haringen op kennerswijze met het hoofd achterover in het keelgat verdwijnen latend.

*Waarover ik het nu eigenlijk heb? Wanneer ik zeg dat je de jeugd met molentjes zag lopen, dan begrijp je het al wel. Op de kermis natuurlijk, waar de geuren van de vers gebakken oliebolletjes en croquetten zich met de frisse lucht van de eucalyptus bomen mengden.*

Waar je van het Amsterdamse broodje van Kootje zo naar de haringen aan de Coolsingel en de stroopwafeltent in de Kalverstraat kon overstappen.

Het werk dat die mannen en vrouwen van de vereniging in Sutherland verrichten voor die steeds beter wordende jaarlijkse kermis ten bate van hun binnenkort in vervulling gaande droom, het Juli-

anadorp voor de ouderen, is ongelooflijk.

Om tweeduizend mensen — en als er ruimte genoeg was geweest op het prachtige buiten van Tinie en Wim Kalf hadden het er drieduizend kunnen zijn — een onvergetelijke avond te bezorgen, is dagen en nachten gezwoegd.

Wanneer je doodmoe en afgebeuld na al dat eten, drinken, gooien, smijten en wat dies meer zij de lange weg terug aanvaardt, dan gaan je gedachten wel uit naar die toegewijden, die er van 7 uur 'smorgens af waren en voor een uur of 3 in de ochtend hun bed zeker niet zullen zien.

Maar het is loon naar werk. Want afgezien van alle vreugden die zij anderen bezorgden, kon er weer ruim \$4.000 in de kas van het Julianadorp worden gestort.

XENOPHON.

## Kloof in Olie gaat we

President Richard Nixon van Amerika heeft naar aanvang wordende kloof in de NAVO klaard te zullen afzien van maand een bezoek aan Europa.

De annulering van het verdrag wat de president "confrontatie" van de zijde van de Europese landen noemde.

President Nixon zou oorspronkelijk deelgeno-